



"תנועה היא הדלת ללמידה" (פול דניסון)

מי אנחנו? "נעים" להכיר

ביה"ס "גלים" הוא ביה"ס צומח שהחל את דרכו לפני 4 שנים. ביה"ס חרט על דגלו את הרעיון החינוכי שהתנועות הרב מיימדות משרתות את הצרכים הפיזיים, הקוגניטיביים, הרגשיים והחברתיים של התלמידים. לאור רעיון זה פיתחנו שיטות הוראה-למידה חדשניות ופורצות דרך. התלמידים מגיעים לביה"ס מתוך תחושת שייכות ולוקחים חלק בתהליכים המשמעותיים שמתרחשים בו.

במה אנחנו מאמינים?

- למידה מבוססת תנועה מקדמת הישגים.
- למידה בעלת משמעות היא למידה פעילה חווייתית המזמנת התנסות, מעורבות ושיתוף.
- אורח חיים בריא ופיתוח מודעות מובילים לרווחה נפשית וחברתית.
- טיפוח החוסן הגופני והרגשי הוא בסיס ליצירת מוכנות לעולם המשתנה שיש בו אי ודאות.
- למידה מיטבית מתרחשת מתוך פניות רגשית. חובתנו היא לאפשר הזדמנות שווה לכל תלמידינו תוך דגש על ראיית הפרט על צרכיו ועל ייחודו.
- תנועה היא מושג רחב שכולל גם את התנועה מהמזב הנוכחי של התלמיד אל המזב המיטבי שלו.

מה מיוחד בנו?

מתוך ההבנה שילדים הם תנועתיים מטבעם, גזרנו פדגוגיה מבוססת תנועה וגוף:

- ימי הלימוד נפתחים בפעילות חינוכית מחוץ לקופסה, כגון: תנועה הבאה לידי ביטוי באמצעות דמיון מודרך, מיינדפולנס, יוגה, מדיטציה ועוד. במהלך השיעורים מתקיימים תרגילים תנועתיים המשרתים את הצורך בתנועה ומקדמים למידה משמעותית וחוייתית. בסיום יום הלימודים מתקיים עיבוד רגשי של חוויית הלמידה באמצעות פיתוח כישורי הקשבה וכישורי שיח.
- למידה רב תחומית מעוגנת גוף.
- מרחבי למידה המותאמים לצורכי התלמיד.
- למידה בקבוצות קטנות במרחב "דינמי-קלאס" (למידה אינטראקטיבית).

אנו רואים כול תלמיד כעולם ומלואו, ומזמנים לו מרחב ביתי וחם ומעטפת תומכת ומעצימה: מקיימים שיחות אישיות וקבוצתיות, מזהים חוזקות ונותנים תפקיד לכול תלמיד, מקצים במה לכישורים ולכישרונות, כותבים תוכניות אישיות ומלמדים כישורים אישיים וחברתיים.

ומה אנו מבטיחים?

אנו פותחים את שער ביה"ס ואת לבבות הצוות החינוכי לכול תלמיד ותלמידה, ומבטיחים הישגיות לצד הכלה, תנועה לצד נינוחות ותרבות של יחד לצד יחס אישי.

